

Uitnodiging

Intrededienst ds. Ingeborg te Loo
Zondag 21 september, 14.30 uur



Op zondag 21 september wordt ds. Ingeborg te Loo ingezegend als voorganger van onze gemeente. Zij volgt ds. Regien Smit op, die eind vorig jaar met emeritaat ging.

U bent van harte welkom in deze intrededienst. Daarin danken wij God voor onze nieuwe voorganger. En vragen wij om een zegen over Ingeborg en haar werk binnen en namens onze gemeente.

Ook vragen wij een zegen voor onze gemeente; dat wij Ingeborg in haar voorgangerschap ondersteunen, haar hoog houden en ervoor waken haar te overvragen. Opdat wij gezamenlijk mogen bloeien en vrucht dragen, tot heil van Gods Koninkrijk.

Wij zien ernaar uit om u op deze bijzondere zondag kunnen begroeten.

Josefien Baars, voorzitter Bestuurlijke Raad

Over onze nieuwe voorganger

Ingeborg te Loo studeerde theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede en aan de Baptisten seminaria in Amsterdam en Praag.



Ze was docent aan het Baptisten Seminarium en gaf leiding aan projecten van de landelijke Baptistenunie. Ook was zij als leidinggevende en bestuurder betrokken bij onderdelen van het International Baptist Theological Study centre (IBTS) en de European Baptist Federation (EBF).

In haar veelzijdige loopbaan heeft Ingeborg een rijke mix aan (levens) ervaringen opgedaan. Ze ontwikkelde zich van trainer en adviseur tot theoloog en geestelijk begeleider. Momenteel integreert ze dit alles in haar werk als geestelijk begeleider, docent spiritualiteit, coördinator van het Interreligieus Netwerk Arnhem en in diverse netwerken en besturen.

Met echtgenoot Jan Henk woont Ingeborg, met een paar gezinnen, in het Stads klooster van Arnhem. Daar leven ze vanuit een Leefregel die draait om beschikbaar zijn, voor elkaar en voor de stad.

Nieuwe en oude monastiek hebben haar hart. Daar zal ze in haar werk binnen Silo regelmatig op teruggrijpen. Want: “graag kijk ik vanuit verschillende kanten naar levensthema’s, en zoek ik de trage vragen op. Zo is leven, zo is geloven”.

Programma

- v.a. 14.00 uur inloop met koffie en thee
- 14.30 uur: intrededienst m.m.v. Silo Cantorij
- 16.00 uur: receptie met hapje en drankje
- 18.00 uur: sluiting

Locatie

- Silokerk, Herenstraat 36, Utrecht
- Parkeren: Maliebaan (op zondag gratis)
- Wandelen: een kwartier vanaf Utrecht CS, of 7 minuten vanaf bushalte Stadsschouwburg, met bus 28, 50, 73, 74 en 77.

Vragen? Meer weten?

Neem contact op met Josefiën Baars,

E: voorzitter@silogemeente.nl, T: 06 4876 9568